

Zondag 11 augustus 2024 – 10.00 uur

liturgische kleur is groen

Zomer

De kerkdienst uit de Wilhelminakerk is te volgen via livestream, via de link
www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg

Deze viering is voorbereid en zal worden geleid door gemeenteleden
Jeanette Klop, Bram en Hanneke Naaktgeboren

| | |
|-----------|------------------------|
| lector | Jeanette Klop |
| organist | Hans van de Weg |
| Piano | Ronald van der Schelde |
| ouderling | Anne-Marie van de Weg |
| diaken | Ron Ouwerkerk |
| koster | Gert van Bommel |

Uw gaven worden gevraagd voor

1. Zomerzendingencollecte KIA - Pakistan

2. Wijkkerk

3. Toekomst van de kerk

- ☺ Nevendienst ivm. de vakantietijd is er geen kindernevendienst
- ☺ Crèche ivm. de vakantietijd is er geen oppasdienst

Bij de dienst

Genade!

Je hoorde het vroeger nog wel eens op het schoolplein als iemand in de houdgreep werd genomen en zich wilde overgeven. Een woord wat ook regelmatig in de Bijbel voorbij komt. Maar wat is genade eigenlijk en wat betekent het voor ons? Hierover willen we met elkaar nadenken in deze viering, waarin we uiteraard met elkaar zullen zingen en bidden. We zullen niet gaan 'preken', maar gaan met elkaar in gesprek. We hopen op een mooie en inspirerende viering.

Jeanette Klop, Bram en Hanneke Naaktgeboren

Lieve mensen,

Onze bloemist Erica kan zondag 11 augustus vanwege vakantie geen boeket bloemen leveren. Daarom vraag ik uw hulp: Wilt u zondag één bloem meenemen naar de Wil? Dan wordt er een mooi boeket van gemaakt.

Anneke van Bleek

ORDE VAN DIENST

Woord van welkom

Inleidend pianospel door Ronald van der Schelde

-VAN BUITEN NAAR BINNEN-

- De gemeente gaat staan –

Stil gebed

Aanvangslied **Lied 314: 1, 2, 3**

Drempelgebed

Hanneke Wij staan hier op de drempel en zijn gekomen om samen te vieren
wat ons in de week vaak zo moeilijk afgaat:
beeld van U te zijn.

Gemeente **Heer, leer ons Uw rechte wegen gaan.
Amen.**

- De gemeente gaat zitten –

Inleiding op de viering

Kyriegebed

Glorialied **Lied 657: 3 en 4**

DE SCHRIFT

Gebed om inspiratie

1^e schriftlezing Lucas 18: 9 -14

Lied hierbij: **Lied 816:1 en 4**

2^e schriftlezing 1 Korintiërs 15: 1 -10

Lied hierbij: **Lied 538: 1**

Korte toelichting op het thema

Tafelgesprekken over de gelezen tekst met hieronder gestelde vragen:

- Wat betekent genade voor u/jou/ons?
- Wanneer of hoe voel je dat je genade hebt gekregen?
- Waarom vielen sommige volkeren (in het Oude Testament met name) duidelijk buiten Gods genade en werden zelfs met hulp van God in de pan gehakt? Hoe is dat op dit moment? En hoe is dan merkbaar als je niet in Gods genade valt?

Kort orgelspel

Lied in antwoord: Lied 992: 1,2,3,4

GEBEDEN EN GAVEN

Berichten vanuit de gemeente

Toelichting op de gaven en inzameling

Dankgebed, Voorbeden

stil gebed en Onze Vader

- VAN BINNEN NAAR BUITEN-

- De gemeente gaat in een kring staan en geven elkaar een hand -

Zegenlied: Lied 423



KIA Zomerzendingencollecte Pakistan

In Pakistan vormen christenen een kleine minderheid. Veel christenen hebben te maken met discriminatie en krijgen regelmatig kritische vragen over hun geloof. Voor hen is het belangrijk te weten wat hun geloof inhoudt. Kerk in Actie steunt een bijbelschool, die hen door middel van trainingen meer over de Bijbel leert en ook laat zien hoe je je als

christen staande kunt houden in de maatschappij. Jaarlijks doen ruim zesduizend mensen aan deze trainingen mee. Onder hen zijn veel jongeren.

Wilt u dit doel steunen, maak dan uw bijdrage over via de Wilhelminakerk-Petruskapel-app of naar NL28RABO0134939840 t.n.v. PGDD onder vermelding van Wilhelminakerk-Petruskapel 11 augustus 2024.

U kunt ook gebruik maken van de kerk app, uw bijdrage geven in de collectezakken of scan de QR code en maak uw bijdrage over.

Namens de diakenen Annet de Vries-Koppe

Eetgroep alleengaanden 55+

Beste disgenoten, Na een vakantie periode van de Eetgroep alleengaanden 55+ wordt u uitgenodigd voor de 163^e gezamenlijke maaltijd van de eetgroep alleengaanden 55+ die wordt gehouden op **donderdag 29 augustus 2024**. De dag is gewijzigd naar de donderdag, maar het blijft wel de laatste donderdag van de maand.

We beginnen om 17.30 uur in de Wilhelminakerk. **De ingang aan de Kon.**

Wilhelminastraat is ook open, zo nodig even aanbellen. De kosten voor de maaltijd zijn € 6,-. Wilt u uiterlijk maandag 26 augustus vóór 12.00 uur doorgeven aan Dicky Peters-de Bruyn, of u WEL of NIET komt eten. We kunnen er dan met de inkoop en voorbereiding rekening mee houden. Wij als voorbereidingsgroep kijken er naar uit weer een lekkere maaltijd te mogen serveren.

Met vriendelijke groet, de voorbereidingsgroep **“Eetgroep alleengaanden 55+”**

Margreet, Maja, Dicky, Anneke van B, Anneke G.

Bakkers gevraagd!

Op zondag 1 september 2024 wordt er gecollecteerd voor ons nieuwe wijldoel "Moldavië". Het is een traditie aan het worden om dan iets lekkers voor bij de koffie te verkopen.

Om die traditie in stand te houden vragen we weer creatieve bakkers.

De variatie is altijd groot van boterkoek, cup cakes en appeltaart, kruidkoek en plakken cake. Het water loopt me nu al in de mond.

Vanaf 11 augustus ligt de intekenlijst in de hal. *Namens de diaconie Annet de Vries*

Ouderenpastoraat

Het was een zonovergoten middag, we waren op een prachtige locatie bij Freek en Corrie Ton op de Eikenhof. Wat hebben we genoten! Op donderdagmiddag 8 augustus jl. organiseerden de medewerkers van het Ouderenpastoraat hun jaarlijkse zomermiddag voor oudere gemeenteleden met hun contactpersonen. We zijn onthaald op heerlijke eigengemaakte appeltaart en onder het genot van koffie en thee hebben we gezongen, geluisterd naar een mooie overdenking van onze kerkelijk werker Ramon de Bonte. Aan de hand van zijn verhaal over de liefde met woorden uit 1 Korinthe 13 en kernwoorden die op briefjes uitgedeeld werden, kwamen er fijne gesprekken tot stand. Jan Verschoor heeft weer mooie Dordtse gedichten voorgedragen. We hebben nieuwe contactpersonen verwelkomt en afscheid genomen van drie contactpersonen die hun taak na vele jaren actief te zijn geweest bij het Ouderenpastoraat neergelegd hebben. Ramon heeft de middag afgesloten met een dankgebed.

Wij willen Freek, Corrie en Aty veel dank zeggen voor hun gastvrijheid, de voorbereidingen, het verzorgen van de koffie en thee. Mede door hen was het een geslaagde middag. *Hanneke Kroonen en Mieke van der Schelde*



Kerk: grote zaal en tuinzaal gesloten

In aansluiting op de sluiting van het kerkgebouw van 5 t/m 7 augustus zullen ook de Grote zaal en de Tuinzaal twee dagen lang niet beschikbaar zijn: op maandag 12 en dinsdag 13 augustus wordt ook daar de vloer onder handen genomen; dat geldt dan ook voor de gang met de toiletten. De kerkzaal en de bovenruimtes blijven wel bereikbaar, hoewel er op dit moment geen activiteiten bekend zijn. Wie evengoed toch in de kerk wil/moet zijn: gelieve dit wel even te melden via de kostermail: koster@deWilhelminakerk.nl

De schoonmaakploeg



Voedselbank

In de zomermaand augustus is het nog steeds verzamelen van: (af)wasmiddel, lichaamsverzorgingsproducten en tandpasta.

Maar ook houdbare andere levensmiddelen zijn altijd van harte welkom.

Kerkelijke agenda

zo 18 augustus 10.00 uur Wilhelminakerk – ds. Dirk-Jan Bierenbroodspot
Petruskapel – ds. Anneke van Mansum

Bij de dienst in de Petruskapel

In deze dienst luisteren we naar het verhaal uit 2 Kon. 4: 8-37, over de Sunamitische vrouw. Een verhaal over een jongen die dood was en tot leven gewekt wordt. Het is nu de profeet Elisa waardoor God tot mensen spreekt en zijn werken doet, want Elia is opgenomen in de hemel. Maar veel verhalen lijken als het ware opnieuw tot leven te komen. In veel opzichten doet dit verhaal denken aan dat van de weduwe van Sarfath, maar er zijn ook heel veel kenmerkende verschillen. Deze vrouw woont in Sunem, en dat ligt in noordelijk Israël, zo'n 50 km. Ten zuidwesten van het meer van Galilea. Ze is ook geen weduwe maar getrouwd, en ze is bovendien welvarend. Ze wordt 'groot' genoemd. Verder heeft ze geen kinderen, en ze verlangt die kennelijk ook niet. Toch zegt Elisa haar een kind toe. Ongevraagd. Ze noemt hem een leugenaar, want het is technisch langzaam onmogelijk. Haar man is oud en de naam van dit geslacht zal verdwijnen zonder nageslacht. Daar hebben deze mensen zich bij neergelegd, kinderloos te blijven. Ze zijn niet boos, ze beklagen zich niet, het is zoals het leven voor hen verloopt. Hoe anders is dat tegenwoordig, waar we ook de middelen hebben om te doen wat de natuur ons niet geven kan. Of waar we kunstgrepen toepassen en onszelf een rad voor ogen draaien. Omdat voor ons alles maakbaar is. En dus moet het ook gebeuren. Een man zonder vrouw kan bij ons een kind verwensen hebben. En daar doen we wat aan. Met draagmoeder en al. Wij aanvaarden niet dat sommige dingen niet tot ons natuur behoren. En zo kunnen we ook een voorbeeld nemen aan deze mensen. Die er vrede mee hebben, en tegen alle logica in toch een zoon ontvangen.



Maar zie: deze jongen krijgt een zonnesteek en sterft. Ze gaat naar Elisa toe en maakt hem ook verwijten, net als die weduwe. Alleen verwijt ze hem dat ze helemaal geen zoon verlangde, en dat het dan bedrog is om die zoon nu weer weg te nemen. Een zoon die je maar kort mag hebben is geen zoon en geeft verdriet dat er anders niet geweest was. Het is wreder een kind te verliezen dan geen kind te krijgen. Elisa geeft zijn knecht Gehazi opdracht zijn staf op het kind te leggen, maar de opwekking van dit kind is kennelijk net zo goed een zaak voor Elisa als zijn verwekking. Hij sluit de kleine kamer die speciaal voor hem is ingericht en bidt tot God. Het heeft nog heel wat voeten in de aarde, maar uiteindelijk niest de jongen zeven keer. Een betekenisvol aantal. Er is contact tussen hemel en aarde, alles is volmaakt, en de jongen wordt weer levend. Tijdelijk natuurlijk, want alles is in dit leven sterfelijk en vergankelijk. Maar de vreugde van zijn moeder is er niet minder om. God is de gever van leven, ook hier weer. Een mooi thema, waar al deze wonderverhalen met Elisa van doortrokken zijn. Zo zullen we het hebben over zijn levendmakende, zijn scheppende, adem. Geest, adem en wind zijn in het Hebreeuws één en hetzelfde woord. *ds. J.W. Schellingerhout*

Wilhelminakerk; Blekersdijk 41, 3311LD, Dordrecht, tel. 078 6137925
Petruskapel; Plein 1940-1945, 3313CV, Dordrecht

predikant: ds. Evelien Plaisier
kerkelijk werker: dhr. Ramon de Bonte
scriba: mw. Anneke van Bleek, p/a Blekersdijk 41, 3311 LD Dordrecht,
tel. 078-6176387. E-Mail : scriba.wilhelminakerk@gmail.com
kosterij: E-mail: koster@dewilhelminakerk.nl tel 078-6137925
wijkkas WK/PK: NL77 RABO 0373 7028 09 t.n.v. Wijkkassen Wilhelminakerk en Petruskapel
In de omschrijving: soort betaling + WK of PK
digitale WoZ Aanvragen via E-mail naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com
digitale Zaaier Aanvragen via E-mail naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com
website: www.dewilhelminakerk.nl
kopij: Kerk op Dorcht en WoZ: wk.pk.kopij@gmail.com (vóór donderdag 19.00 uur)

Dit betreft een aangepaste versie van de WilopZondag in verband met de publicatie op internet. Indien u een volledige versie wenst kunt u die aanvragen bij drukkerij.wk.pk@gmail.com